

LEES

Fictie & non-fictie



SNIJDEND VERDRIET

DEBUUT | Ze zwaaide hem uit, hij gaf haar een zoen. Zijn laatste. Hij ging uit varen en verdrong. Zonder enig sentiment vertelt actrice Geerteke van Lierop over het verdriet en de wanhoop. Geerteke van Lierop, *Een zee van glas* (Ten Have, € 15)

OP EIEREN LOPEN

ROMAN | Hij is een junk en zuipschuit en drijft welbewust een wig tussen de familieleden. Fonny, de oudste broer van Lieve Joris, was voor haar ooit het voorbeeld van hoe het ook kon. Als levensgenieter liet hij haar zien dat je wel degelijk kunt ontsnappen uit dat benauwde Vlaamse Neerpelt. Maar als ze de roze bril afzet, moet ze toegeven dat hij als jongetje al een ongeleid projectiel was. Altijd vergoelijkt door haar ouders, die nog steeds niet willen zien dat hun zoon zwaar verslaafd is.



Nu Fonny na een zwaar ongeluk in coma ligt, is de familie weer bijeen. Terug in het ouderlijk huis komen herinneringen boven aan een hectische maar bij vlagen ook warme jeugd. Lieve Joris, *Terug naar Neerpelt* (Augustus, € 19,99)

TWENTE VEROVERT RUSLAND



GESCHIEDENIS

Dankzij de belangstelling van Tsaar Peter I voor onze scheepsbouw en wetenschap werd eind 17de eeuw alles wat uit Nederland kwam bon ton voor de Russen. Twentse

linnenboeren die onder bittere armoede en een feodaal systeem leden, namen de gok en vestigden zich in Sint-Petersburg. Een onderbelichte geschiedenis die in deze rijkgedetailleerde, historische roman tot leven komt. Maak kennis met zes generaties Rusluie, zoals ze thuis in Vriezenveen werden genoemd. Nicole Harmsen, *De Rusluie* (Ambo|Anthos, € 21,99)