



AFSCHUWWEKSEND

Gromt u maar!

In *Klein monster Motta leert Motta een aloude wijsheid: wie niet sterk is, moet slim zijn.*

Door Nina Visser

Franse tegelberg (1961) brengt voorig jaar Mondjé, de enige echte uit, waarschijnlijk het levens sprekende van een eigenwijze handje. In *Klein monster Motta* is opnieuw een tweedelig weggelegd voor zo'n algemenezaag type. Motta kent niet veel grote, menselijke familie. Met zijn twee grinsende ouders en zijn een achtervolgde oudere broers woonde hij in een bos bij een veldslaen. Als jongste lid van zo'n grote spijngewelde familie ligt gevoerd gedrukt, natuurlijk op de boven, en je hoor Motta wel graag niet zo erg zijn als zijn grote broers.

moe dat wil maar moet talken. In zijn nabijheid wil je nog geen gilliefje horen, het is slechts ge-koenpelos-gedoken wat die klok slaat. Motta is veel liever daar verandering in te brengen. Dat blijkt een moeilijke opgave, want bestaande ouderpatronen doorbreken je niet zomaar. Motta is nu opeens heel kleine schutslag broerje dat constant in knuffelmodus houdt te staan. Maar dan krijgt hij hulp uit onverwachte hoek en leert hij een handvol nieuwe wijsheidjes van je vriendin: moet je heel helder, kunnen sta je sterk, en horen dat daar kunnen meer dan één. Wel dit boek vooral goed maakt is de manier van talken. De mondelingen zijn opperbest met grote potloodgrint, helemaal in de wijf van het gekleed van de doornen drie-

junge. Dit levert zich natuurlijk perfect voor imitatie, kinderen kunnen dan eigen mondelingse maken en Motta in nieuwe avonturen sturen. Da kan het heelal blijven doen leven en kleinere wezens aantrekken in de fantasierijke kleuterhoofden. Helemaal omdat je intussen alle mensen aan je worden voorgemeld. Je weet thuis dat altijd honger heeft, Barry die graag gek eet, Klaas en Mees, Werry en Hem. Oertip: ook erg nuttig als je nog op zoek bent naar een leuk naam voor je kid, carna of goedvrije. Maar het leukste aan dit boek is natuurlijk het grote en grappige gezicht, waar je al voorheen je hand begon aan menselijke gezichten voor hem open te houden. Raarhart!



Franse tegelberg, *Klein monster Motta*, Uitgeverij Balans, 16 pagina's, 10 euro
stofomslag 10 euro