

RECONSTRUCTIE Beste vriend Derk Wiersum blikt terug op jaar na moord

Kippenvel door treurlied

Zondagochtend drie jaar geleden werd advocaat Derk Wiersum voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De liquidatie bedoeld om angst aan te jagen is nog lang niet vergeten. Het boek 'Shotgun Wedding', dat volgende maand verschijnt, helpt de herinnering aan het slachtoffer levend te houden.



Henk Runhaar
h.runhaar@mediahuis.nl

Haarlem ■ Haarlemse dichter Lucas Hirsch waagt zich met 'Shotgun Wedding' aan een tweede boek, na de roman 'De weinigen' over machinaties in de financiële wereld. Geen dichtbundel dus, waarvan hij er al zes op zijn naam heeft. Dit nieuwe boek is een klaaglied, of zoals de ondertitel zegt: een 'rauwe elegie van een vermoorde vriendschap'. Wiersum was Hirsch' beste vriend.

Beiden zijn geboren in 1975 en groeiden op in het Gooi. Hirsch, geboren in Hilversum, leert Wiersum, getogen in Bussum, kennen in 1990. Bij de Gooische Hockey Club en niet veel later ook als klasgenoot op school. Vrienden van toen hebben in de 'Bussumclub' altijd nauw contact gehouden.



In de nacht voor de moord was er nog app-contact

Wat heet. Zijn beste vriend zag Hirsch voor het laatst in levenden lijve bij de begrafenis van de vader van een vriendin uit de Bussumclub, amper een maand voor de moord. In de auto op weg naar de plechtigheid in Lage Vuursche hebben ze het over hoe hun zomervakanties waren, hoe het met hun kinderen gaat.

Risico

Het risico dat Derk Wiersum loopt door zijn positie als advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen mocrumafia-topman Ridouan Taghi hangt als donkere wolk boven het samenzijn. Hirsch durft er niet over te beginnen, weet hoe principieel Wiersum op dit punt is. Hij is een advocaat die het altijd opneemt voor de zwakke, degene die al op de grond ligt. Zo omschrijven bevriende collega's hem en zo is het.

Bij het afscheid kan Hirsch het niet laten zijn bezorgdheid te uiten. Hij zegt dat hij geen zin heeft in binnenkort nog een begrafenis, zeker niet die van een vriend. Profetische woorden, achteraf. Derk Wiersum neemt afscheid met een knuffel, een zoen en, zoals Hirsch eerder al vertelde in de Volkskrant, de reactie 'Maak je geen zorgen, alles komt goed maatje'. Er zijn beroerdere laatste woorden denkbaar.

In 'Shotgun Wedding' beschrijft Hirsch wat hij doormaakt in het jaar na de moord. Zijn verhaal is



Vlak na de schietpartij aan de Imstenrade in Buitenveldert. Advocaat Derk Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het proces Marengo.

FOTO ANP

Hoger beroep 'Pulheim'

Voor het medeplegen van de moord op Derk Wiersum zijn Giërmo B. en Moreno B. vorig jaar oktober veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar. Zij zijn hiertegen in hoger beroep gegaan. Dat deed ook het Openbaar Ministerie. Het OM vindt dat het duo levenslang moet krijgen, om een zo krachtig mogelijk signaal af te geven. Dinsdag is er opnieuw een pro-formazitting bij het gerechtshof in de zaak Pulheim. De inhoudelijke behandeling start naar verwachting eind januari volgend jaar.

Boven de markt hangt ook nog een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad buigt zich over de 'beveiligingssituaties' van de broer van kroongetuige Nabil B., zijn toenmalige advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries, die alle drie zijn vermoord. Het is niet zozeer de bedoeling om missers aan te tonen, wel om 'lessen te trekken voor de toekomst'. Het onderzoek startte vorig jaar augustus en loopt nog steeds. Dat is alles wat een woordvoerder van de raad erover kwijt kan.

aangrijpend en meeslepend. Het maakt het boek veel meer dan een persoonlijke terugblik. Hoe Hirsch het verwoordt, toch ook met stukjes poëzie, is zijn verdriet invoelbaar. Herkenbaar welhaast en zo tot troost voor ieder die rouwt.

Herinneringschotsje

'Herinneringschotsje springen' is een term die Hirsch lanceert. Van de hak op de tak springt hij door

dertig jaar vriendschap. Een slaapfeestje van de Bussumclub in 1992 'ik achter de piano, jij zingend naast mij', 'intens gelukkig chillen' bij Dance Valley, zeilen 'met de schouw van je pa'.

In Haarlem lunchen met Hirsch was vaste prik als Wiersum daar een zitting had. Hoe laat, dat hing dan weer af van de gang van zaken in de rechtbank. Het kon weken, maar ook maanden duren dat

Hirsch zijn vriend de drukbezette advocaat zag. Contact was er veel vaker, tot in de nacht voor de moord aan toe. Na een avondje Champions League in de Arena, appt Wiersum om een afspraak om mee te rijden te checken.

Vroeg op

Zijn bericht dat hij naar Ajax is geweest en nu slapen gaat omdat hij vroeg op moet, is niet het laatste dat Hirsch die nacht van zijn vriend ontvangt. Dat is een Engelse quote, de laatste zin van een boek uit de Amerikaanse literatuur. Al sinds hun studententijd, Wiersum in Groningen en Hirsch in Amsterdam, is een literatuurwedstrijdje een manier om contact te houden. Het gaat zo: de één citeert de eerste zin van een door beiden gelezen boek, de ander moet dan antwoorden met de laatste zin. Met zijn 'ongenadige' geheugen was Wiersum schier onverslaanbaar.

Kippenvelverwekkend is het hoofdstuk over de uitvaart van Derk Wiersum, tien dagen nadat hij is doodgeschoten. Minutieus, ontroerend en tegelijk spannend vertelt Hirsch, die als vriend een belangrijke rol heeft bij de uitvaart, wat hij meemaakt en vooral wat er door hem heengaat.

Aan deze dag ontleent dit schrif-



Boek

Lucas Hirsch: 'Shotgun Wedding', 152 pagina's, 18,99 euro
Uitgever: De Arbeiderspers
Verschijnt op 14 oktober



telijke eerbetoon, dat is het óók, aan Derk Wiersum zijn titel. De nabestaanden van deze man, deze vriend, deze vader, zoon en dierbare collega zijn als het ware in de echt verbonden door de brute moord, schetst Hirsch. Daarbij hadden ze uiteraard geen keuze. Een moetje dus, een gedwongen huwelijk.