

# BEZOEK

Ze stuurden ons, van achterop het boek,  
op ons verzoek de schrijver toe. Wij hoorden toen  
wat schrijven was, wat eerst geheel ontbrak, daarna  
weer overtollig was, hoe een zijweg werd geschrapt  
of een donkerbruin vermoeden.

Wij zagen de ogen, het zoeken, de zinnen. De tedere  
woede waarmee een wereld wordt bedacht. Wij voelden  
ons beginnen bij ieder uitzicht dat ons werd gegund.

Wij pasten in talloze levens, volmaakt tussen de  
allereerste letter, de allerlaatste punt.

Gedicht: © Ester Naomi Perquin

Beeld: © Moker Ontwerp.